

Karel Meesters (goedewijn.info) <info@goodewijn.info> 
Aan: "karel@winescout.info" <karel@winescout.info>
bucelas? nooit van gehoord!

1 mei 2014 13:53

20 bijlagen, 244 KB



BUCELAS

Beste mensen,

"Bucelas? nooit van gehoord!" Dat is vast uw eerste reactie op mijn nieuwste wijn. Het is dat ik een zeer fanatieke wijnfase heb doorgemaakt in het begin van de ontdekking van de wijnwereld. Tjonge! wat een onvoorstelbare weelde aan typen, namen, stijlen, prijzen en kwaliteiten. Complex en uitdagend. De wereld voorbij Bordeaux en Bourgogne, Lambrusco en Barolo, Port en Vinho Verde, Rioja en Sherry, Liebfraumilch en Moezel.

Je kwam namen tegen als Pacherench du Vic Bilh, Pécharmant, Gattinara, Biferno, Colares, Alenquer, Alella, Yecla, Nahe, Ahr.

En ook bij toeval Bucelas. Nou ja, toeval, natuurlijk weer op struin in kelders van wijnhandels. Vooral de "verloren hoekjes" waren spannend. Daar lag nog wel eens iets vergetens, mooi uitgerijpt en voor een prikje, want in al die jaren niet meer bijgeprijsd. Althans dat hoopte je. Een paar stoffige flessen van Caves Velhas met veel goud en ooit behaalde médailles op het etiket (toen mocht dat nog). Bucelas vermeldde het etiket. Een jaar of acht oud schat ik nu, het is namelijk al even geleden, begin jaren tachtig, ergens achterin, onderop in de kelder van een wat verlopen wijnhandel.

Kostte niet de wereld en meteen een flesje geproefd. Opvallend vol en rijk, maar ook nog heel fris en mineraal, romig, ietwat notig en kruidig, maar mooi in balans, weelde, zoals goede belegen wijnen met de jaren kunnen worden. Deze keer had ik dus wél beet. Geregeld ging het restant van m'n studiebeurs vrolijk klokkend in de vorm van allang ondrinkbaar geworden wijn de gootsteen in. Nu was het genieten bij het eten. Het gerecht weet ik niet meer, maar de wijn vond ik een belevens. Interessant, mooi en ook nog lekker. Dan krijgt zo'n naam haakjes, blijft ie ergens hangen in de grijze kronkels, gaat er een signaaltje af als de naam opnieuw voorbijkomt.



Dat had ik kortgeleden dus. De naam Quinta da Murta kwam voorbij, met daaraan vast: Bucelas. Drrring. Dat moest natuurlijk even worden uitgezocht, bleek dit domein kortgeleden te zijn overgenomen door een Fransman die zijn geld met andere activiteiten had verdiend en nu aan een blijkbaar leukere bezigheid had besteed. Ideale methode om niet achter de geraniums te kunnen en van de straat te zijn. Hij houdt van marketing, ik niet. Heeft de term "Wine of Shakespeare" gedeponereerd als merk, inclusief de beeltenis op de flessen. Hoeft niet zo voor mij, de inhoud, daar kijk ik naar, die staat centraal, in combinatie met de prijs.

Monsters geproefd en weer die eeuwige onrust. Daar heb ik het al eens over gehad. Resultaat: een zending met prachtige wijn. Zowel stille, als bubbels, ja u leest het goed, ook bubbels. Ben ik niet zo heel erg weg van meestal, maar hier maak ik graag een uitzondering voor. Vaak zijn ze te duur en niet interessant, soms mooi en zelfs lekker. Deze is vooral mooi, verfijnd en elegant, heel erg fris bovendien. De stille wijn, daar ben ik het meest van gecharmeerd. Biologisch geproduceerd (niet gecertificeerd), heel puur, intens, erg fris, zuiver en zelfs complex. Ja, dit is mooi, heel erg mooi voor zijn geld. Denk niet dat men in Portugal (want daar ligt de D.O.C. Bucelas, vlak bij Lissabon, nabij de zee) geen andere mooie, frisse witte wijnen kan maken dan Vinho Verde. Bucelas is zelfs een (in Portugal) zeer gereputeerd wijngedebied, klein, maar zelfs de

oorsprong van de Arinto-druif, die vroeger wel eens werd versleten als naaste familie van de Riesling. Nu, dat is ie niet, maar als je de wijn proeft is het opeens niet zo gek dat men deze druif deze familieband toedichtte.

Nu is er dus ook Bucelas in huis, een beetje in dezelfde categorie als- en in plaats van de Oostenrijkse Grüner Veltliner. Die heb ik even niet, vind ik te kostbaar voor wat ie op dit moment biedt, de prijs is tamelijk gestegen. Wie weet, later misschien.

Tijd voor de wijnen:

BUCELAS

Quinta da Murta Branco Bucelas 2012

Pittige wijn, droog, fris, mineraal, intens en genuanceerd. Mooie, krachtige wijn, aangenaam (redelijk) vol van smaak, heerlijk zuiver en opwekkend van stijl. Modern en evenwichtig, eigen identiteit, doet iets aan een goede Riesling denken. Proef waarom Bucelas zo'n grote naam is in Portugal. Op Quinta da Murta maakt men ook een duidelijk lager geprijsde witte wijn: kortweg "Murta" genoemd (zonder "Quinta da") met hetzelfde etiket. Die is onvergelykbaar met deze wijn met "Quinta da" op het etiket. Dat snap ik dan weer niet van de marketing jongens: twee heel verschillende wijnen, een ronduit matige en een zeer goede verwarrend sterk op elkaar laten lijken, wie kan dat nou uitelkaar houden? Quinta da Murta kopen, niets anders!

Koel serveren (10 graden), pracht combinatie met asperges, als aperitief en vis en schelp- en schaaldieren. Ecowijn.



BRUT NATURE 2011

Quinta da Murta Brut Nature Bucelas 2011

Uitermate fris, strakdroog, geen grammetje restzoet, pittig en verfijnd, fijne, intense mousse, fruit, biskwie en kruiden. Opwekkende wijn, zuiver van stijl, schenken als aperitief of bij schaal- en schelpdieren, fraai en zeer betaalbaar alternatief voor Champagne. Iets te vieren? moet het toch knallen? doe het dan met deze bubbel, krijgt u geen spijt van! Ecowijn.



[Quinta da Murta Branco 2012](#) € 7,95 / fles
[Quinta da Murta Brut Nature 2011](#) € 14,50 / fles

achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

En die plaatjes van twee-stippelige lieveheersbeestjes dan? staat zo leuk kleurig en vrolijk.



Zit "uw wijn" hier niet bij? kijk dan op: degoedewijnen.html

Volg de ontwikkelingen op nieuws.html

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefshebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een groot plezier mee doet! (mij natuurlijk ook)

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.