

Karel Meesters (goedewijn.info)

✉ 7 januari 2016 10:08

<info@goodewijn.info>

Aan: "karel@winescout.info" <karel@winescout.info>

gezond en goed 2016

1 bijlage, 107 KB

---

Beste mensen,

2016, ik moet er nog aan wennen, maar 2015 smaakte me al niet meer zo goed. Niet vanwege de aanmerkelijke stijging in verkoop van het aantal flessen (omzet weet ik nog niet), maar vanwege de vele wereld-ellende die we voorgeschoteld kregen. Werken aan de goede dingen lijkt me de beste oplossing. Laat een bescheiden deeltje daarvan wijn zijn, ga ik daar mee door.

De laatste jaren wordt "de handel" steeds minder voorspelbaar, het blijft je voortdurend verrassen, het ene jaar is een wijn niet aan te slepen, het volgende jaar kabbelt de afname op een laag pitje. Publicaties in landelijke dag- en weekbladen en gidsen van de "goedewijnen" spelen hierin een rol. Wat betreft de landelijke dagbladen: je kunt wel zien dat het daar niet zo goed mee gaat. Ze verkopen tegenwoordig bijna allemaal wijn aan hun lezers. Het klassieke verdienmodel is kennelijk zodanig aan revisie toe dat een extra peiler (wijnhandel) welkom is. Ook opvallend is dat de aangeboden wijnen wel heel erg vaak super-aanbiedingen zijn. U koopt niet zelden voor de helft van de prijs. U bent natuurlijk ook niet gek. Niemand kan bestaan van alleen maar aanbiedingen, u ook niet in uw werk, alles heeft zijn prijs. En is een wijn écht een koopje dan is er in ieder geval iemand de klos, de in de knel zittende producent, importeur of curator.

Laat iedereen zich bij zijn (in mooi nieuw Engels uitgedrukt) "kern-activiteit" houden, doen waar ie goed in is, dat is op langere termijn bewezen het beste. Ik ga in elk geval geen krant beginnen, mijn nieuwsbrieven zullen over wijn blijven gaan.

Laat ik vooral u weer hartelijk bedanken voor het vertrouwen en niet onbelangrijk de bestellingen die u mij gunde in 2015. Ik hoop dat we ook dit jaar weer veel plezier aan elkaar mogen beleven.

Het jaar is nog jong, een nieuwjaarswens kan nog net.

Opeens is het dan zover, althans hier in het hoge Noorden. Waren we haast vergeten hoe winter voelt.

Onhandig weer, maar als je er oog voor hebt is er opeens veel moois.



een gezond en goed  
2016

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters.

[www.goedewijn.info](http://www.goedewijn.info)

tel.: 050-3123700

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.