

Karel Meesters <karel@goedewijn.info>   
Aan: karel meesters <karel@enoconsult.nl>  
habemus Lagrein

21 maart 2013 14:43

7 bijlagen, 181 KB



Beste mensen,

En iedereen maar hopen dat het eindelijk eens voorjaar wordt. Behalve tijdens die ene zonovergoten middag heb ik nog geen voorjaarsgevoel kunnen opbouwen. Het snoeien van fruitbomen, ieder jaar vast in mijn planning, loopt al vele weken achter, erger: ik ben er nog niet eens aan begonnen.

Zendingen wijn uit Spanje en Frankrijk heb ik nog maar niet in gang gezet vanwege de vorst. Komt allemaal wel, maar het voelt toch een beetje vreemd.

Moeten we ons maar redden met wat er dan nog wél is. Genoeg gelukkig. Drie rode wijnen ploppen omhoog in mijn gedachten, twee zeer verschillende en prachtige, ietwat luxere en een zeer betaalbare.



### **Cantina Muri-Gries Alto Adige Lagrein 2011**

Klinkt als een swingend gedicht en zo is de wijn ook wel een beetje. U heeft dat vast ook: dat je ooit kennis hebt gemaakt met iets zeldzaams en dat niet gemakkelijk vergeet, maar om dat zeldzame nu speciaal te gaan halen, dat is ook weer zo wat. Er is een overweldigend aanbod van ander moois wat je daarvan weerhoudt, maar toch blijft het heel in de verte kriebelen.

Precies dat had ik ook, eind vorig jaar. In mijn "beginjaren" in de wijn proefde ik alles wat los en vast zat, ook de vrij dure wijnen uit Noord-Italië. Uit Trentino en Alto Adige om precies te zijn. Zo fris, zo zuiver en zo intrigerend intens en krachtig fruitig, fascinerend. De rode Teroldego vond ik prachtig, maar het was de Lagrein waar ik een beetje verliefd op werd. Ja, hoe zal ik dat omschrijven, zacht, diep, complex, elegant, heel expressief fruitig, maar ook een beetje donker, mysterieus, aards een tikje wild, ruig, maar allemaal precies binnen redelijke grenzen. Een karakter waar je vaak met wat spanning een beetje heimelijk aan terugdenkt. Een beetje verliefd dus. Maar ja, er is zoveel en goede Lagrein is kostbaar, en wie kent nu helemaal in ons land Lagrein en wie wil daar ook nog eens een bovengemiddeld bedrag aan uitgeven? Niet op de prioriteitenlijst dus, maar wel en smeulende passieve wens.



Laat nu een goede kennis van me vorig jaar, al pratende over wijn, de naam Lagrein laten vallen en zeggen dat ie die wijn zo bijzonder en lekker vond, gingen bij mij natuurlijk beide oortjes fier overeind staan. Een zielsverwant, ja, nog eentje die het begreep. "Of ik ooit van die producent gehoord had". Snel werd op de I-phone al vegend een plaatje van een etiket getoverd: Muri-Gries. "Ja, die ken ik wel, maken mooie, zuivere, maar niet de meest intense Lagreins. Modern en zuiver. " was mijn reactie. Maar ja, "kleine markt, niet goedkoop, dood kapitaal" was mijn eerste verdedigingslinie. Wel met spijt in het hart, want wat zou ik graag een serie flesjes van die wijn in mijn assortiment hebben. Als ik nu een gegarandeerde afzet zou hebben van een substantieel aantal flessen dan krijg ik de rest wel verkocht. We waren er snel uit: hij voor het eind jaar een mooi aantal dozen en ik de rest. Deal, tenminste als de prijs redelijk was. Dat lukte gelukkig, bleek nog minder duur dan gevreesd. Ik blij en mijn "launching customer" zoals dat tegenwoordig heet ook in de wolken.



Import geregeld, eerste partij afgeleverd en toen was het volop december-hectiek, geen tijd meer om deze wijn aan te prijzen. Dat doe ik bij gebrek aan voorjaar nu dan maar, worden we toch nog ergens warm van. Mooie combinatie van fruit, intensiteit en aardsheid, maar goed, dat schreef ik al. Helder als berglucht van karakter mag er nog wel bij, ook soepel, maar toch lekker krachtig. Gewoon eens proberen. Wie weet slaat bij u ook de vonk over, kan ik gewoon de volgende keer weer een zending bestellen. Muri-Gries is een kloosterproducent, de kloosterlingen hebben hun nieuwe Paus, wij een Lagrein: Habemus Lagrein!

### **Domaine des Homs Paul 2011**

Behoeft deze wijn nog introductie? Warmer, krachtiger, tikje ruwer dan de bijna gepolijste Lagrein, anders fruitig, meer peper, gestoofder, kruidiger, alcoholischer, meer een "dijk" dan de Lagrein, steviger, maar eigenlijk even mooi, meer de wat boerse, warme kant van wijn. De Lagrein komt uit de bergen en is eleganter, zachter en frisser van aard. Als er één wijn is met veel vaste klanten dan is het deze wel, Paul is onderhand een begrip, volkomen terecht.

### **Tres Ojos Garnacha 2011**

Ook een vaste waarde, zit van alle wijnen het langst in mijn assortiment. Onvoorstelbaar gunstige prijs/kwaliteit verhouding, zoveel wijn voor zo'n bescheiden bedrag, dat is het geheim, o ja, en nog lekker ook, dat zou je haast vergeten. Fruit, kruiden, warmte, volheid, ongecompliceerd, mooie intensiteit, genoeg souplesse en ruim voldoende kracht. Gebottelde zonnewarmte, gun uzelf dat genoeg in deze barre tijd.





Drie rode wijnen:

[Muri-Gries Lagrein 2011](#) € 12,50 / fles  
[Dom. des Homs Paul 2011](#) € 9,25 / fles  
[Tres Ojos Garnacha 2011](#) € 4,80 / fles

achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: [degoedewijnen.html](#)

Volg de ontwikkelingen op [nieuws.html](#)

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters  
[www.goedewijn.info](http://www.goedewijn.info)  
tel.: 050-3123700

*p.s.: heeft u wijnliebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een groot plezier mee doet! (mij natuurlijk ook)*

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.