

Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: herfst
Datum: 1 november 2012 15:49:37 GMT+01:00
Aan: "Karel Meesters" <info@winescout.info>
7 bijlagen, 192 KB [Bewaar](#) [Diavoorstelling](#)

Beste mensen,

Vele flessen Labadie 2010 hebben hun weg gevonden naar meevierende vaste klanten. "Nog maar eens 25 jaar" hoorde ik opvallend vaak, ga ik proberen.



Genoeg gevierd, het is herfst en de winter komt er aan. Heeft u dat ook? de neiging om een voorraadje aan te leggen? Ik wel, misschien komt het door mijn groentetuin. De laatste groenten uit de grond, pompoenen naar binnen, knoflook in de grond. Soppige (groente)bedden, dus nog maar even niet spitten. Ook is het weer tijd voor een nieuw voorraadje meel uit Frankrijk (bio, natuurlijk van de beste maalderij). Voor het zelf bakken van zeldzaam lekker volkoren, stokbrood en pain de campagne. Er is net een paar dagen geleden een klein palletje aangekomen dus als u een paar kilotjes tegen kostprijs wilt...



Ook wat betreft wijn komt de voorraad weer aardig op peil, en er komt nog meer moois aan: een nieuwe producent uit de Corbières, nieuwe wijnen uit Alto Adige (wit en rood) en ook een witte en rode Bairrada. Daarover later meer, u kunt de ontwikkelingen volgen via [nieuws](#).



Tres Ojos Garnacha, zo'n beetje iedereen die bij mij koopt kent hem wel, is weer ruim aangevuld, maar speciaal met dit herfstige weer gaan mijn gedachten uit naar de onvolprezen gloedvolle, rode Zuid-Italianen: de Posta Piana Negroamaro en de Posta Piana Primitivo van Cantine Paradiso.



Allebei warm en aards, heel zacht (vooral de Primitivo, want die is echt van fluweel!) en ook prachtig rijp en geconfijtfuitig. Herfstbladeren, horizontale regen, wuivende bomen, de kachel een standje hoger, daar horen deze wijnen gewoon bij. Bij de winterse pot of in de avond, met of zonder openhaard, met of zonder iets, zo kan een mens er toch tegen, is herfst heel prettig zelfs.



Vergeet eventjes de ziektekostenpremie, verklein uw eigen risico (ontspannen is immers gezond) door met mate te genieten van deze twee heerlijke hartverwarmers, een paar vrienden erbij en wie doet je wat?



[Cantine Paradiso Posta Piana Negroamaro 2009](#): € 7,00 / fles



[Cantine Paradiso Posta Piana Primitivo 2010/2011](#): € 7,65 / fles

Er zijn nog maar een paar flessen 2010, deze is iets voller en krachtiger dan de 2011, die nóg zachter van karakter is.

achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

Zit "uw wijn" hier niet bij?

Ga dan naar: [degoedewijnen.html](#)

Volg de ontwikkelingen op [nieuws.html](#)

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters

www.goedewijn.info

tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefshebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook)

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.