



Beste mensen,

De Corbieres Tradition van Château de Cabriac, heb ik het daar al eens over gehad? In ieder geval nog niet uitgebreid. Het werd tijd. Ik heb er een aantal vaste klanten voor, met een goede reden.

vanzelfsprekend

Een vanzelfsprekende wijn, zo zou je hem kunnen noemen, aantrekkelijk eenvoudig, maar niet simpel. Een wijn die je drinkt zonder dat je "aan het werk" hoeft. Hij eist je niet op, maar is een uitzonderlijk prettig gezelschap, zeer zacht, gepast beschaafd, niet opdringerig, geheel zichzelf, zonder opsmuk, eerlijk.

verhalen

Hoe kan dat nou, zo'n prettige wijn en er nooit over schrijven? Het ligt aan de andere wijnen! Het zijn net mensen. In elk assortiment zitten ze: de miskende wijnen, wel aanwezig, maar nooit in het middelpunt van de belangstelling. Er zijn altijd wel andere wijnen die de aandacht opeisen, vaak terecht, maar toch ten koste van de minder in het oog springende.

Bij een [Pinot Noir](#) uit het Zuid-Franse Corbières heb je meteen het verhaal dat de druif uit de Bourgogne komt, zo wispelturig is en dat het zo bijzonder is dat men op Cabriac er zo'n fraaie, fluwelige wijn van weet te maken, inclusief dat lekkere, kenmerkende animale trekje in de aroma's. Bij de [Cabernet](#) is het zo bijzonder dat ie oorspronkelijk uit Bordeaux komt en in 2013 zulk fraai fruit heeft opgeleverd in de Vin de Pays van Cabriac. Van de [Vermentino](#) dat het zo'n speciale druif is die zowel in Italië als in de Provence prachtige wijnen geeft en heel iets anders brengt dan de "modieuze" druiven Chardonnay en Sauvignon-Blanc. Van de [Carignan](#) dat ie afkomstig is van oude druivestokken en daardoor een mooie intensiteit heeft, maar omdat het een "onedele" druif is slechts als Vin de Table mag worden verkocht. U ziet het: verhalen met interessante informatie te over.

familie

Over al je broertjes en zusjes is wel wat leuks en opwindends te melden en jij, als "eenvoudige" Corbières staat maar mooi in de schaduw. Terwijl jij eigenlijk juist bij uitstek de vertegenwoordiger bent van de wijnen van de streek, de drager van het terroir. In feite is al het andere nieuwlichterij of administratief geneuzel, ben jij origineel, authentiek.

kwartje

En vreemd genoeg, als je je dit realiseert en je proeft vervolgens de Tradition dan valt het kwartje, het is inderdaad echt zo: dit is Corbières, in deze wijn klopt alles. Vandaar de term vanzelfsprekend. Geen enkele andere wijn van Cabriac, behalve de luxere Corbieres (Prieure St. Martin) draagt zo het terroir van de zonovergoten wijngaarden van de streek. Het warme, ronde, milde, maar ook het zachte, ietwat geconfit en kruidig-fruitige in de wijn. Ingetogen en bescheiden, maar prachtig uitgebalanceerd, alle nuances op hun plaats, milde zuren en heel zachte tanninen. Warm en soepel fluweel.

alles op z'n plaats

Eenvoudig, maar niet simpel. Je proeft dat er enige diepte in zit, een begin van complexiteit, een redelijke concentratie en vele nuances. Toen ik de serie Cabriac wijnen proefde om de definitieve "importkeuze" te maken vond ik deze Corbieres veelzijdiger in zijn aroma's dan bijvoorbeeld de (niet aangeschafte Syrah) en de Carignan. Je proeft dat meerdere karakters, afkomstig van meerdere druiverassen, deel uitmaken van deze wijn: iets van de ronding van de Grenache, het fruit van de Syrah, de warme kruidigheid van de Mourvèdre en de fruitige aardsheid van de Carignan. De wijngaarden die de druiven leveren voor de Tradition zijn mooi op leeftijd, dat proef je terug in de vorm van diepte en nuances. Het aroma-palet is veelzijdiger, er staat minder op de voorgrond, alles staat naast elkaar, meer een goed afgestemd koor dan een uitstekende solist. Eenvoudig betekent niet heel complex of verfijnd, wil je echte complexiteit en diepte dan is de speciale cuvée [Prieuré de Saint Martin](#) een betere keuze, maar goed, die kost ook beduidend meer, bovendien heb ik daar nog maar heel weinig van.

Het ondergeschoven kindje van fluweel, eindelijk eens recht gedaan.



[Château de Cabriac Corbières rouge tradition 2011](#) € 7,20 / fles

klik op de [links](#) voor meer informatie

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: [degoedewijnen.html](#)

Volg de ontwikkelingen op [nieuws.html](#)

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

*p.s.: heeft u wijnliebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een groot plezier mee doet!
(mij natuurlijk ook)*

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.