

Van: Karel Meesters (goedewijn.info) info@goodewijn.info
Onderwerp: op een gezond en goed 2021
Datum: 7 januari 2021 om 17:22
Aan: karel@winescout.info



Beste mensen,

wat een uitzonderlijk jaar was 2020. Het leek zo normaal in het begin, maar al snel werd het gekker en gekker. 2021 zal voor het grootste deel ook wel uitzonderlijk zijn, de natuur, maar ook de wereld zit boordevol verrassingen.

Ik kijk met zeer gemengde gevoelens terug op vorig jaar, hoeveel ellende een virus kan aanrichten weten we onderhand weer, we waren in slaap gesukkeld in onze comfortabele wereld waarin alles (nu ja, veel) geregeld was. We konden plannen en hadden stuur over van alles en nog wat. U begrijpt, deze mail gaat niet naar mensen die aangewezen zijn op de voedselbanken, die hebben sowieso maar heel weinig mogelijkheden om te sturen. Het zou zo maar kunnen zijn dat een aantal klanten ook hebben moeten aankloppen bij dit soort vangnet instanties. Veel mensen zijn hun (vaak toch al onzekere) baan of inkomensbron kwijtgeraakt, zijn aan hun spaargeld of pensioenpot begonnen, sommigen zijn daar al doorheen en moeten hun hand ophouden. Wie had dat gedacht een jaar geleden. En dan heb ik het helemaal nog niet over de vele covid slachtoffers en het daaruit voortvloeiende, onvoorstelbare leed. En natuurlijk ook de grote eenzaamheid van heel velen, niet alleen ouderen, maar ook jeugd. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten en die in de Volksrepubliek stemmen ook niet echt gerust. Kortom, een vreselijk rotjaar, leerzaam, dat zeker, maar toch eentje om zo snel mogelijk achter ons te laten.

Haast bezwaard moet ik melden, kende 2020 ook een andere kant, voor mijn "handel" was vorig jaar ronduit goed. Was 2019 wat betreft omzet net iets beter, dankzij de vloedgolf aan bestellingen in juni en juli (dankjewel Onno Kleyn en Risco), 2020 had deze enorme impuls niet nodig en was constant heel erg druk. Wel zó druk dat ik aan het bekijken ben hoe de logistiek kan worden aangepast zodat ik voldoende toekom aan het blijven speuren naar nieuwe wijnen, het schrijven voor en bijhouden van de website, de meer inhoudelijke kant van het wijnimporteren. Want de daadwerkelijke handel legde wel een erg groot beslag op m'n tijd en aandacht. Ja, zo zie je maar dat dit jaar gemengde gevoelens veroorzaakte.

Waren het covid en de gesloten restaurants die de groei veroorzaakten? Is er sprake van een sneeuwbal effect, waarbij een kritische hoeveelheid klanten waardoor groei opeens vaart krijgt, zeg maar een handelstechnische R boven de 1? Of is het van beide wat? Geen idee, kan maar zo zijn dat als alles "normaal" wordt (normaal is opeens een niet meer zo'n duidelijk/vast begrip) de handel weer afneemt, opening van Restaurants of meer klanten hun baan kwijt, economische krimp. Misschien stabiliseert de handel zich of groeit ie door. We gaan het zien.

Langs deze weg wil ik alle klanten wederom hartelijk bedanken voor hun vertrouwen, bestellingen en reacties gedurende het afgelopen jaar. Ik blijf m'n best doen, maar ben net als iedereen afhankelijk van de omstandigheden, mocht iemand dat nog niet hebben meegekregen het afgelopen jaar.

Sneeuwplaatjes zijn een beetje op,
dan maar een mooie, optimistische bloem?
Dit vond ik wel een fraai en passend exemplaar:
troostvol, rustig, vredig, zacht perspectief
wat kan wortelloof toch mooi zijn,
er is zoveel over het hoofd gezien moois



op een gezond en véél beter
2021

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters.

www.goedewijn.info

tel.: 050-3123700

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.