

Van: Karel Meesters (goedewijn.info) info@goodewijn.info
Onderwerp: op een gezond en goed 2023
Datum: 10 januari 2023 om 14:49
Aan: karel@winescout.info

KM

Beste mensen,

Het wordt haast eentonig, vorig jaar waren het nog twee jaren om snel achter ons te laten, nu zijn het er drie. Ook in het veelbewogen jaar 2022 had ik niks te klagen over de wijnverkopen. Terwijl het nog jonge jaar zo'n ellendige wending nam. De meesten dachten: het zal toch niet misgaan daar in het oosten, en ja hoor het ging mis. Bangste vermoedens helaas bewaarheid.

wisselend wijnjaar

Tsja en dan moet je het over iets banaals als een wijnjaar hebben. Is van een geheel andere orde, maar wie wijngaarden heeft is er toch van afhankelijk. Wisselend, laat ik het zo maar stellen, geen homogeen wijnjaar, bij veel producenten zowel twijfel als optimisme, er zit altijd wel wat goeds bij en vast ook wel iets heel erg moois, maar er is zeker ook minder fraaie wijn gemaakt. Ook in dit jaar waren de omstandigheden wisselend, hier weer erg droog en warm en daar ook droog, warm en vervolgens erg nat. Ik heb in al die jaren wel geleerd dat de wijn eerst maar eens in de fles moet zitten en dat we dan kijken wat het geworden is, veel te vaak heb ik onterechte aannames geproefd. Ik heb voldoende vertrouwen in de generaties- en jarenlange ervaring van "mijn" wijnproducenten dat we toch nog genoeg goeds krijgen. Iets minder concentratie of diepte is niet persé een ramp, kan ook mooi zijn, anders, maar ja dat is elk wijnjaar.

prijsstijgingen

Vorig jaar al mee kennisgemaakt, went toch nog niet echt na al die jarenlange rust op het prijzenfront, maar het is nu serieus aan de gang. Hoewel, bij sommige producenten valt het nog erg mee, had ik niet verwacht. Kortom, eerst maar eens zien wat het wordt. Dan maar een glaasje minder (moet je noooit zeggen in de wijnhandel!!!) misschien iets minder keus, maar wel van goede kwaliteit, wijn is immers om van te genieten, meer is niet beter of lekkerder.

gewoon doorgaan

Ook dat is eentonig, voor het zoveelste jaar beloof ik m'n klanten en mezelf even precies te werken en zo goed mogelijk aan de wensen te voldoen zonder mezelf en m'n principes uit het oog te verliezen. In deze snelle wereld van echokamers en platte meningen blijf ik me stug inzetten voor eerlijke informatievoorziening, helaas niet altijd kort en bondig, maar wel recht door zee en met passie. Denken, wikken en wegen bewaken het enthousiasme. De neiging tot steeds maar weer nieuw en anders moet ook ruimte laten voor het waarderen van het bestaande moois. Koester en geef aandacht aan wat goed en mooi is, waardeer wat je hebt en sta ook open voor fraai nieuws. Het is als het echte leven, je weet pas wat je echt had als je het weer kwijt bent. Goed lijkt zo gewoon als het langere tijd binnen handbereik is.

Weer te laat voor verse vorstige plaatjes

luchtig en ruim, vrijheid en helderheid



op een gezond en goed
2023

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters.

www.goedewijn.info

tel.: 050-3123700

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.