

Beste mensen,

het zal de leeftijd wel zijn, ik had al een beetje in m'n hoofd wat ik wilde schrijven, maar ergens had ik het gevoel dat ik vorige jaren een oudjaarsoverzicht en nieuwjaarswens van gelijke strekking had gestuurd. Jezelf teruglezen is wel eens leuk maar ook confronterend, leerzaam ook. Inderdaad: heel vaak lastig jaar in de wereld met van alles aan de hand, ongewis wijnjaar vol uitdagingen voor de producenten, tevredenstellende verkopen en dankbaarheid naar de zo trouwe vaste klanten. Misschien is iedereen die stukjes van voorgaande jaren wel weer vergeten en kan ik straffeloos weergeven wat me ook deze keer weer bezighoudt, maar helemaal goed voelt dat toch niet.

toch nog even in een notedop

Inderdaad was ook afgelopen jaar de verkoop goed, verwaarloosbaar klein aantal flessen meer verkocht dan in 2023. Iets iets minder dan tijdens de corona-jaren. Ook weer ruim aandacht voor m'n wijnen gehad in zowel Volkskrant Magazine, Elsevier en ZIN. Het weer is even onvoorspelbaar gebleken als andere jaren met grote uitdagingen voor vele van m'n producenten, zo is bij Chéreau-Carré (Loire) 60% van de oogst verloren gegaan door schimmel en ander onheil. Blij dat ik alleen handel doe, maar dat heb ik vast ook al eens eerder gezegd. Logistiek was dit jaar tamelijk moeizaam, veel vertragingen van transporten uit het buitenland, de planning liep daarom niet altijd zoals gehoopt. De totale vervanging van de keuken en later de doucheruimte hielp ook niet echt in de bedrijfsvoering, echter het resultaat doet dit ongemak snel vergeten, dank woningbouwstichting! Prijzen, helaas zijn die nog niet stabiel, grote stijgingen lijken toch wat voorbij te zijn. Klanten: het is echt zo, ik heb de leukste van Nederland. Er is een strenge (klant)selectie, het begint al met die ellenlange verhalen waar je doorheen moet en ook de niet meer van deze tijd zijnde omslachtige bestelprocedure. Geen geïntegreerde betaalfaciliteit. Alleen de meest gemotiveerde kopers blijven over, impulszoekers zijn bij de eerste horde vaak al afgehaakt en indien nog niet, dan wel bij de tweede.

nog even terug

Dus al met al geen klagen, en om nog even terug te komen op m'n voorgaande stukjes van rond deze tijd van het jaar: ik las dat m'n Mac-mini stamt uit 2013, twaalf jaar met een computer doen? vertel dat je accountant maar eens! Ook kwam ik waarderende woorden over m'n oude Passat stationwagon tegen, hoelang hij het nog volhoudt weet je natuurlijk nooit, maar hij doet het nog steeds zeer verdienstelijk. Had ik het vijf jaar geleden nog over een rode Passat, nu spant het er om of je hem als rood of groen moet omschrijven, ik geloof dat ie toch meer naar het groen neigt. M'n ouwe trouwe "Green Machine" uit 1996, ruim, praktisch en betaalbaar in gebruik en levert bovendien een aanzienlijke bijdrage aan de biodiversiteit in de straat waar hij geparkeerd staat.

het nieuwe jaar

Dat begon ronduit slecht met het overlijden van Nicolaas Klei op 4 januari. Ik ga deze aimabele, bescheiden en kundige, zeer ervaren proever erg missen. We hadden een klik via m'n wijnen. Een gemis voor wijnminnend Nederland, hij zette het eens zo hoog verheven fenomeen wijn met beide benen stevig op de grond in zijn boeken en stukjes in Elsevier, Bouillon en ZIN.

O ja, ik had ook nog plannen voor het nieuwe jaar. Weer terug naar het aardse gedoe van ons bestaan. Er liggen wat monsters (Zuid-Italië) te wachten op een oordeel en er zijn een aantal flessen uit midden-Frankrijk onderweg. Net als andere jaren het moois traceren en in de handel brengen en daarnaast misschien ook eens nagaan of de bedrijfsvoering wat kan worden aangepast nu de AOW zich heeft aangediend. Stoppen lijkt me niet wat, daarvoor zijn de meeste aspecten van m'n handel veel te leuk, vooral het speuren naar nieuwe wijnen, contact met producenten en klanten plus het communiceren hierover. Maar ja, een mens wordt ook ouder en de wereld bestaat niet alleen uit wijn. Wat betreft de wereld: dat "men" vooral wat meer gaat nadenken en minder achter beelden en beloftes aan loopt. In m'n nieuwjaarswens 2019 las ik: "*Er is zoveel dierbaars en goeds om ons heen dat we er eigenlijk niet meer zo bij stilstaan, pas als dat verdwenen is weet je wat je ook al weer had en normaal vond, terwijl dat toch eigenlijk heel bijzonder was*". Jezelf citeren, daar ben ik niet zo van, beetje ijdel, dat is het, maar ik kon me er teveel in vinden om het niet nog maar eens met u te delen.

Ten slotte, wederom dank voor uw vertrouwen en klandizie gedurende het afgelopen jaar, wat mij betreft staan we met goedewijn.info on volle kracht on dezelfde wijze verder. is pretti en

beter voor ons allen en misschien ook wel de wereld. Genieten en iets moois delen dat is voor iedereen goed.

Gewoon omdat het leuk is: klein, vervreemdend en verrassend.
rupsjes-ballet op jong rozenblaadje, de andere helft is al op.



Op een gezond en goed

2025

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters

www.goedewijn.info

tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefbebende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een groot plezier mee doet! (mij natuurlijk ook)

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbox.

Deze email is verstuurd aan info@winescout.info.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).
