

Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>

Onderwerp: **stiefkind**

Datum: 24 november 2011 14:22:09 GMT+01:00

Aan: "Karel Meesters" <info@winescout.info>



6 bijlagen, 88,7 KB

Bewaar ▾

Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

Regelmatig proef ik wijnen uit mijn assortiment, je moet immers weten wat je hebt en hoe ze zich ontwikkelen, maar er zijn er altijd wel een paar die je een tijdje niet meer hebt gehad. Om de een of andere reden probeer je toch weer een ander, omdat ie nieuw is of omdat er een alternatief van een andere producent op beoordeling staat te wachten.....

Dit was o.a. het geval bij de Animus. Toch maar eens een flesje open gemaakt. Mooie kleur rood, geen paars meer, prachtige neus, beetje aards, kruidig, zacht, mooi fruitig (bessen), genuanceerd, iets rozijn in de verte een vleugje caramel of is het vanille?

Nog maar eens ruiken, nu wat meer Bordeaux-achtig, wat klassiek, maar ook ietsje warmer, niet stug, maar vriendelijk, geen jong, onstuimig fruit maar complex, intens en warm zwart-fruit met een beschaafde, kruidige aardsheid. Niet gestoofd, maar wel iets warmes. Vooral dat beschaafde en edele komt mooi naar voren. De smaak is prachtig soepel met mooie tanninen, mild zuur, belegen rondingen, maar ook met prettig, iets aards fruit, ook kruiden, net als in de neus en weer dat lekkere vleugje rozijn, caramel-vanille en warmte. Alles is subtiel en uitgebalanceerd, niet opzichtig, niet opdringerig, alles mooi op zijn plaats. De afdronk is net als de smaak mooi, zacht met een beetje tannine (past mooi bij eten) iets kruidig en ook fris en mild. Ook weer mooi, alles op zijn plaats. (Na een uurtje wordt het allemaal nog een paar stappen mooier!)

Meteen plopte een vraag naar boven: waarom drink ik deze wijn niet vaker? hij is zo mooi en lekker! Ik denk dat ik het wel weet: hij vraagt te weinig om aandacht, dat is het! Dat heb je als je mooi, beschaafd en evenwichtig bent, schreeuwers krijgen de aandacht, bescheiden en genuanceerde wijnen helaas veel minder, het is net als bij mensen.

U mist wat als u deze wijn niet drinkt, toonbeeld van balans. Maar ja, als de wijn het niet in zich heeft om het van de daken te schreeuwen dan doe ik het maar:

koop eens een paar flesjes Animus!



Zet ik hem eens lekker in het zonnetje en maak ik hem nog extra aantrekkelijk van prijs de rest van het jaar. Geniet van deze wijn en voel minder van de crisis.(drink s.v.p. wel met mate en niet tot de verdoving zich doet *voelen* ;-)

[Animus tinto 2007, D.O. Douro](#)

van € 5,95

VOOR € 5,50 per fles

(en dat is écht een koopje voor zo'n wijn!)

Is dit niet "uw wijn"?

Ga dan naar: [degoedewijnen.html](#)

Volg de ontwikkelingen op [nieuws.html](#)

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters

www.goedewijn.info

tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een groot plezier mee doet! (mij natuurlijk ook)

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.